

Nieuws uit de Oudheidkamer



Nummer 31

oktober 2021

Adres : Boekenberg
Markt 40
3201CZ Spijkenisse

Openingstijden : dinsdag 11.00 - 16.00 uur
zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Bankrekening : RegioBank NL81 RBRB 0920 0319 35
t.n.v. Vrienden van Spijkenisse
o.v.v. Oudheidkamer

Email : oudheidkamer-spijkenisse@hotmail.com

Redactie : Bert van Bodegom en Leen Riedijk



Nieuws uit de Oudheidkamer

Aansluitend op onderstaand item, zijn diverse films van de winter in 1956 in de oudheidkamer beschikbaar, die op verzoek vertoond kunnen worden.

IJs en weder dienende

In de vorige nieuwsbrief is voor een artikel over de Molenwei gebruik gemaakt van recent beschikbaar gekomen negatieven van foto's gemaakt door Cors Kok (collectie Leen en Marijke Kok). Gezien de grote hoeveelheid materiaal heeft de redactie nog een selectie uit deze collectie gemaakt en wel foto's van het vroegere Spijkenisse in de winter, dus met ijs en sneeuw.

"Vroeger viel er iedere winter sneeuw" en "je kon 's winters ook altijd schaatsen" wordt vaak opgemerkt als het weer in de winter ter sprake komt. Dat is overdreven, maar bepaalde winters herinnert men zich nog zo goed omdat die "heel streng" waren. Over wat precies bedoeld wordt met "heel streng", kan men van mening verschillen, maar een aantal winters uit de vorige eeuw komen in verschillende rijtjes met strenge winters steeds voor: 1929, 1940, 1942, 1947, 1950, 1956, 1963, 1979. De datums waarop de in deze nieuwsbrief getoonde foto's gemaakt zijn, zijn niet bekend, maar ze zullen hoogstwaarschijnlijk uit de vijftiger jaren zijn.

Van de winter van 1929 zijn een paar foto's bekend. In het door Jan de Baan geschreven boekje "Spijkenisse en Hekelingen in oude ansichten" staat een foto (nr. 53) waarop kinderen te zien zijn die op de Oude Maas schaatsen nabij de brug en de zalmvisserij. In het boek "Spijkenisse van 1900 tot nu" (geschreven door W.H.M. Fries in 1996) staan op bladzijde 81 twee foto's met schaatsende volwassenen op de Oude Maas nabij de brug respectievelijk op de



Vierambachtenboezem achter de voormalige openbare lagere school (thans "Vredehofhuis"). Foto 1 is genomen op dezelfde plek en dag op de boezem.

Foto 1 Schaatsen op de Vierambachtenboezem in 1929. Rechts de voormalige openbare lagere school aan de Vredehofstraat, links de voormalige pastorie van de Ned. Herv. kerk, later o.a. Rabobank, nu pizzeria Pappagallo, jn de Karel Doormanstraat op nummer 6.

Foto 2 Ijsbreker op de Oude Maas met de zalmvisserij (aan de Hoogvlietse kant).

Met meerdere ijsbrekers werd de doorgang onder de Spijkenisser brug in 1956 ijsvrij gemaakt zodat meerdere vrachtschepen veilig de brug konden passeren.



Foto's met winterse beelden van Spijkenisse uit 1940 zijn ons niet bekend, wel uit 1942.



Foto 3 Johannes Kok met zijn vrouw Marie Kok - van Bodegom en hun zoon Leen in 1942 in het besneeuwde Noordeinde, ter hoogte van de schuur van Hogenboom (links), de fotograaf kijkt in de richting van de molen.

In 1956 vroom de Oude Maas ook grotendeels dicht. De stukken die nog open waren, trokken veel meerkoeten en meeuwen aan. De vogels werden bijgevoerd. Maar er waren er die aan het ijs vastvroren en dat werd ze fataal.



Foto 4 Vogels voeren vanaf de Hoogvlietse oever van de Oude Maas. Aan de overkant de boerderij van de familie Dekker



Foto 5 (links) Vogels nabij de Spijkenisser brug, gezien vanaf de Hoogvlietse oever van de Oude Maas.



Foto 6 (boven) Arreslee in Noordeinde

Foto 6 kan heel goed uit 1956 zijn: in het boek "Spijkenisse, eens dorp nu stad", samengesteld door Jan van den Berg, zien we op bladzijde 80 een vergelijkbare arrenslee en wel die van Thijs van Galen, in 1956 op het dichtgevroren verversingskanaal.



Foto 7 Besneeuwde Groene Kruisweg ter hoogte van (links) de Terpsingel. Rechts het laatste huis aan de Karel Doormanstraat.

Foto 8 (onder, links) Vlasschuur aan de Vereijleweg

Foto 9 (onder, rechts) Bomen langs de Westdijk gezien vanaf de Breekade (?)



Foto 10 Gezicht op kassen en woonhuis van Huisman vanaf de huisjes aan de Sintelweg. De schoorsteen is van de verwarmingsinstallatie van de kassen.



Foto 11 Gezicht vanaf de Sintelweg op het einde van de Nieuwsstraat en het begin van de Meeldijk. Het grote pand links van het midden werd bewoond door de families Hogenboom, Baris, Stout en Doolaar. Het hoge huis iets rechts van het midden is Meeldijk 1, bewoond door Korengevel, de boerderij rechts ervan, Meeldijk 2, was van Van Nugteren.



Foto 12 Haven en betonfabriek v/h Alb. van Bodegom gefotografeerd vanuit de verdieping van Voorstraat 29 (toentertijd winkel in rookwaren Johannes Kok).

Het grote pand in het centrum van foto 12 was het woonhuis van Henk van Bodegom.



Foto 13 De haven gezien vanaf de sluisdijk bij de molen.

Het hekwerk op foto 13 sluit de dijk naar de (inmiddels verdwenen oude) sluis bij de molen af. Rechts is de uitlaat van het gemaal "De Leeuw van Putten". Het water uit de boezem wordt onder het Noordeinde door, naar de haven gepompt.

In het midden van de foto loopt de haven achter de bebouwing van het Noordeinde, de huizen aan de rechterzijde van de foto. Ongeveer op de lege kade rechts op de foto staat nu een tankstation.



Foto 14 De haven in het centrum, gefotografeerd vanuit de verdieping van Voorstraat 29 (toentertijd winkel in rookwaren Johannes Kok).

Meest rechtse pand aan de overkant van de haven is Café Sport (Oostkade 4), aansluitend het woonhuis van Engel van Hamburg. Deze twee panden vormen nu restaurant 't Ganzengors. Het volgende pand bestaat ook nog steeds. Aan de Oostkade woonden en werkten veel gezinnen met de naam van Hamburg: Engel op nummer 6, Jan op 10, Maarten op 16, Cornelis op 18, Arie op 20, Klaas op 28.

Foto 15 (onder). Winters Noordeinde. Rechts het voormalige postkantoor. Aansluitend het woonhuis van de familie Jan Oosthoek (gesloopt) en het oude raadhuis. De panden aan de andere zijde van de straat zijn gerestaureerd, het pand dwars op de straat staat op de Voorstraat maar is gesloopt.



Het lijkt erop, dat er op foto 15 sneeuwballen worden gegooid.

Tot slot nog twee fraaie foto's uit 1956 van een gezellige drukte op een bevroren Vierambachtenboezem.



Foto 16 Rechts de Bermweg met, van rechts naar links, de gevangenis achter het voormalige gemeentehuis in het Noordeinde, de schuur van Hogenboom en de grote schuur die werd aangeduid met 'De Kraton'. Links de Molenlaan. De foto is genomen vanaf de eerste heulbrug.

Foto 17. Rechts de Jan Campertkade, links de bedrijfsgebouwen van Spijkstaal. Maarten Kabbedijk had een koek-en-zopientent op het ijs staan.

